

J-C. Menu • Joann Sfar • Lewis Trondheim

Donjon MONSTERS

DE TRANEN VAN DE REUS



Jean-Christophe Menu • Joann Sfar • Lewis Trondheim



— DE TRANEN VAN DE REUS —

(Donjon niveau tussen 3 en 4)



UITGEVERIJ



Ik droom vaak dat ik door de lucht zweef,
zonder dat er tovenarij aan te pas komt...



...Dat ik tot vlak bij de ge-
welfde zoldering kom...



Dat ik mij geruisloos beweeg
tussen allerlei objecten...



...Dat ik met onwaarschijn-
lijke soepelheid van kamer
naar kamer
glijd...



Soms kan ik onder
water ademen
en communiceren
met vreemde dieren.



Maar deze
keer niet...

**THEU
KHEU**



Nee, de Wachter zit
me weer uit te kaf-
feren, zoals altijd...

**ALCIBIADES! HET
KOMT ALLEMAAL BIJ
JOU VANDAAN!**



Ik geef geen antwoord. Dan
gaat hij vanzelf wel weg.

**ALCIBIADES!
KIJK ME AAN
ALS IK TEGEN
JE PRAAT!**

...ik kan hem deze keer
ook in het water gooien...
In dromen is alles toe-
gestaan.











Ik denk dat dit best een leuk uitstapje wordt, Alcibiades.

Het primitieve leven, gepaard gaande met wat ontberingen, is goed voor je karaktervorming. Anders roest dat maar vast.



Bedoel je dat je niet gebruik wilt maken van ons reiszadel Grand-Luxe, omvattende twee couchettes, minibar, dekens en schone lakens...

Ah...
Heb je er net zo een als de Wachter?



Eh... het is dat van de Wachter... Maar hij gebruikt het niet meer sinds de dood van Alexandra, dus ik dacht bij mezelf dat...

Oh! Rijk!

Vijf Vanderbecks richting het noorden!

Dat voorspelt materiële welstand.



Ja, maar bij de Draconisten is het een voorbode van vlam-mende liefde en hete seks...
Haha ha!



Bij de Cumulonisten is het een teken van naderende regen.

Mijn vader zou zeggen dat 't een teken was dat de zomer eraan kwam.



Maar dat is te gewoontjes.



Wanneer zijn we er, Jomanda?

Morgen... of iets eerder, als we twee vleugelslakken tegenkomen die naar het westen gaan...







Alcibiades!

Psst!
Hé!

We moeten hier
ab-so-luut weg!

Wat doen
we hier?

Huh?

We dienen als
teelaarde voor
hun moestuin.

Ja, maar als we
onze handen niet
kunnen gebruiken,
is onze toverkunst
praktisch
nutteeloos.

Gelukkig heb ik een plan.

Een plan? Litste-
kend! Ik wist dat
je de ideale reis-
genoot zou zijn!

Vertel!
Wat gaan
we doen?

Luister goed. We wacht-
ten een paar weken.
Net lang genoeg om
dood te gaan en te
ontbinden... Dan zijn
onze lichamen veel
dunner en dan haal
ik ons eruit met een
vertraagde, necro-
mantische bezwering.

Tsss! Je hebt
vast wel een
ander plan...

Nee.









En hop!
En hop!

Moet je zien
hoe goed die
drank werkt!



En hop!

En hop!

En hop!

Oooh... m'n oog
wordt groter
en groter...



Zo, genoeg. Je oog
heeft nu precies het
goede formaat.



Schitterend... Maar het lijkt wel alsof ik nog
steeds het oog voel dat die gemene vogel
me ooit afnam...

Wat gaat
wel over.



Jullie zijn zo aardig
voor mij, terwijl ik niets
voor jullie heb gedaan.
Hoe kan ik jullie
bedanken?

Door op te
houden met
hullen, bij-
voorbeeld.



Ah... Maar daarvoor is een tover-
drank nodig die veel sterker is dan
die van jullie... Want ik heb liefdes-
verdriet.



Ach, dat is net zoals de
slingerschijt. Daar hebben
we ervaring mee, en het is
goed te behandelen. Wijs
ons die vrouw en we maken
haar verliefd.



Ik ben een man op rijpe leeftijd, snap je... Redelijk... goed opgevoed...

Ik heb haar op de klassieke manier het hof gemaakt... Ik schreef gedichten die ik voordroeg onder haar raam, begeleid op de luit...

Ah, je speelt luit... Heel goed.



Ja, maar daar maalde ze niet om... Ze is niet erg ontwikkeld, weet je...



Jullie denken natuurlijk dat 't geen vrouw voor mij is, maar ze straalt iets dierlijks uit...

Geur?



Ik weet 't niet. Ze maakt me gek.

Op een dag hield ik 't niet meer. Ik legde m'n handen op haar billen en zei: 'Sonia, ik hou van je.'

Zo erg is dat toch niet?



Nee, maar ze gaf me een knal met haar knots en toen zei ik: 'Sonia, ja, sla me nog een keer,' en toen gaf ik haar een lik in haar oor.

En toen gaf ze me een knietje op een plek die het fatsoen me verbiedt te noemen.

En toen likte ik haarvoeten en zei dat ze van beneden af gezien op een seks-godin leek en dat ik allebei haar borsten in mijn mond wilde nemen.

Ik heb een grote mond, weet je.





Ja ja, ja ja, ik kom al. Je hoeft de deur niet in te beuken.

BONK
BONK
BONK



Voor wie komen jullie?



We komen voor koningin Sonia.



Onmogelijk. Ik heb m'n instructies.

Ze zit opgesloten in de toren van 't kasteel. Als je haar echt wilt zien, moet je een heleboel proeven afleggen en gevaren trotseren...



Hoe kan ze een gevangene zijn in haar eigen kasteel?

Dat heeft ze zelf zo besloten. Ze zei dat als je erin zou slaan terug te komen, dat je haar moest bevrijden, als bewijs van je liefde of zoiets.



Kijk! Ik heb nu twee ogen!

Nou en? Ik heb er ook twee, maar dat's geen reden om een koningin te gaan versieren.



Oh-oh, wat moet ik doen?

Je moet naar me toe komen.



Als ik trouw, wil ik er zeker van zijn dat mijn man mij in alles zal gehoorzamen.













Dus als ik het goed begrijp, dan moet elke kereel die iets wil met die vrouw van haar het huishouden doen, klussen of in de tuin werken.



Nee, dat is alleen als hij met haar wil trouwen.

Als je iets met haar wilt, hoef je alleen maar jong, knap en sterk te zijn en 's nachts onverwacht op haar terras te verschijnen.

?!



Wat?

Gaat ze dan met vreemde kerels naar bed?

Ja. Elke nacht komt een ridder letterlijk uit de lucht vallen en dan is het feest!



BISCARRA! BISCARRA!

Luister! We moeten met je praten!



Maar... ik ben nog niet klaar met schillen.



Laat die aardappels liggen!

Je bedreigt je!









Jullie?!



AAAH! M'N GLOEDNIEUWE OOG!

Wat doen jullie hier?

We proberen de reus Biscarra te laten ophouden met huilen. En jij?



Dat gaat jullie niets aan. Hebben jullie tegen die imbeciel gezegd dat hij me moest neerschieten?

Aard-
appel-
kop!

Dikke, eh...
dikke reet!

We hebben je beledigd! Je mag ons lekker niet meer slaan...



Boehoehoe... Hij stak m'n oog uit...

Ach, jammer toch niet zo!

Je moet ons helpen, Marvin!



Ik heb geen zin in jullie verhalen. Ik heb een belangrijke afspraak.

Ja, met Sonia de Mol-
lige...



Ah, dus jullie weten 't...
Wat weten jullie nog meer?

Dat je de Reus moet toestaan die dame te verleiden.



Wat? Hij haar verleiden? Laat me niet lachen! Heb je z'n smoelwerk gezien?



Het is belangrijk, Marvin. Wat wil je met die vrouw? Ik bedoel: wil je met haar trouwen?

Bemoei je met je eigen zaken, als je blijft!



Wil je de Reus echt geen kans geven?

Hebben jullie die reus wel 'ns goed bekeken? Zelfs alleen met haar op een onbewoond eiland, zou hij geen kans maken.



BOEHOEHOE!

U bent wreed! Het leven is wreed!



En nog een jankepot ook. Kom mee, jongens. Ik moet naar boven, en omdat jullie m'n vogel onbruikbaar hebben gemaakt, gaan jullie me helpen.



Zeg, Marvin, kom je hier elke avond om, eh...om...?

Over dat soort dingen heb je het niet.

Toe... als je blijft...







Goed
geslapen?

Ik heb geen
oog dicht-
gedaan.

Ik ook niet.



Ik zou moeten doen als u...
Haar een beetje
ruw aanpakken.

Volgens
mij is dat
niet jouw
stijl...



Ik heb koffiegezet. En om-
dat ik toch niet kon slapen,
heb ik ook een marmer-
cake gebakken. Wilt u
een plakje?

Gauw dan. Ik
moet aan het
werk en ik heb
geen trans-
port meer.



Mag ik weten waarom je de hele tijd
zit te janken?

Ik heb liefdes-
verdriet.

Om Sonia? Je bent
gek, dat is ze niet
waard

Toen ik haar leer-
de kennen, was ik
stapelgek op haar,
maar ze wilde
niks met me te
maken hebben.



Ik liep het vuur uit m'n sloffen, zonder resultaat. En
nu ik geen enkele moeite voor haar doe, laat ze me
niet meer los.

Bedoelt u
dat ik me
afstande-
lijker moet
opstellen
als ik m'n
doel wil
berei-
ken?

Ik bedoel dat liefde allemaal onzin is en dat je
er beslist geen traan om moet laten.





AAGH! Wat prikt dat sinaasappelsap!

Hè? Idioot! Je hebt m'n liefdesdrank genomen!



Ogen dicht! Gauw!

Blinddoek me! Ik heb geen zin op jou verliefd te worden!

Wacht... komt eraan.



En droog brood... M'n keel staat in brand.

Neem dan wat sinaasappelsap.



Nee, ik wil droog brood.

Dat is er niet, maar ik kan wel wat maken van plukken stof en roet.



Hihi hi... Ik wist dat 't niet zou werken...

O ja? En daar moet je nog om lachen ook?



Nee, nee... Ik bedacht net iets... Als je jou zo geblinddoekt ziet, zou je kunnen zeggen dat de liefdesdrank blind maakt... Hi hi hi! Ik lach, maar het is tragisch...



Natuurlijk is het tragisch! Ik moet terug naar m'n lab om een tegengif te maken!

Misschien met negen speerboontjes en wat mandragora-extract.

Nee! Voor 'misschien' koop ik niks!



Goed, denk na... Ik neem afscheid van Sonia en kom dan terug...





Op liefdesgebied hebben we niets voor je kunnen doen, maar we zouden wel een nieuwe oogtransplantatie kunnen proberen.

Nee, nee... Jullie hebben me een oog teruggegeven. Ik heb 't weer verloren. Het heeft zo moeten zijn.

Goed gesproken. Wil je de hippodont even voor ons naar beneden halen?



Wat druipt er uit die omwikkelde bol?

Eh... daar zitten een paar honderd kwijlslijmslakken in...



Klim maar achterop en hou je vast... We brengen je terug naar huis.



Wat heb je daar, Alcibiades?

Ik ben vreselijk bang dat mijn blinddoek afvalt en dat ik verliefd word op de eerste de beste voorbijganger.



Dus ik kijk net zo lang in de spiegel tot ik een tegenmiddel heb gevonden.

Mmh... geen gek idee...



En?



Niets.

Ik vind me alleen
behoorlijk
verleidelijk.

Héél verleidelijk zelfs.



Dat had ik nooit eer-
der opgemerkt.

Dat komt omdat je nooit
eerder een liefdesdrank
hebt gedronken...



Onzin... Ik ben vanaf m'n
geboorte al aantrekkelijk,
maar ik was altijd te
druk bezig om het te zien.



Het wordt hoog tijd
dat je een tegen-
middel inneemt.

Tss... Wie
heeft het
over een
tegen-
middel?

Ik voel me prima.
Ik heb de situatie
helemaal in de hand.
Echt waar.



Alleen die lelijke capuchon,
waaronder mijn knappe
voorkomen grotendeels
schuilt gaat.

Wat? Oh nee! Ver-
geet niet waarom
je 'm hebt opgezet!



Heus, Jomanda!
Je maakt je
zorgen om
niets!

Je gaat die
capuchon toch
niet
afzetten?



Jawel! En door
het aanschouwen
van mijn schitte-
rende gelaat, zal
Biscarra zijn
wrok snel vergeten,
geloof me maar!





















Het is inmiddels genoegzaam bekend. *Donjon Zenit* is de bekendste *Donjon*-reeks. Maar in het onstuitbaar uitdijende universum van de verschillende *Donjon*-reeksen – *Ochtendgloren*, *Avondschemer*, *Zenit*, *Monsters*, *Parade* – komen de verschillende perioden en hoofdrolspelers in de geschiedenis van de Donjon, de slottoeren van de reeksnaam, allemaal uitgebreid ter sprake. En meer uitzicht biedt per slot van rekening meer inzicht. Toch? Hoe het ook zij, in de reeks *Monsters* is de aandacht altijd gericht op een belangrijke bijfiguur uit de Donjon-albums. Zo ook deze keer.

En wie komen we in dit verhaal tegen? De Wachter! En Alcibiades, die iets meelijwekkends heeft. Jammer genoeg, voor hem, staat medelijden hebben in zijn omgeving niet erg hoog op het prioriteitenlijstje. Deze keer wordt de arme Alcibiades een heftige overstroming verweten. De stortvloed van water, zo blijkt al snel, wordt veroorzaakt door de tranen van de reus Biscarra. De conclusie is eenvoudig: als de Reus huilt, heeft hij verdriet. En als de Reus verdriet heeft, moet hij worden getroost. En dat mag Alcibiades doen. Tot zijn grote ongenoegen. Het is – en dat blijkt ook in de praktijk – een levensgevaarlijke opdracht, ondanks de morele bijstand die Alcibiades van Jomanda krijgt. Hoe dat zal aflopen? Eerlijk gezegd doet dat er niet zo toe. Belangrijker is wat zich tussen het begin en het eind van dit verhaal afspeelt. Veel, is het enige juiste antwoord. Heel veel!



9 789024 554386